



Nieuwsbrief missionair werk, december 2013

Beste allemaal,

Vanuit de Hervormde Gemeente Kralingen West in Rotterdam is hier de derde nieuwsbrief over het missionaire werk. Op één of andere manier bent u, via uw eigen gemeente of via iemand uit Hervormd Kralingen West, hierbij betrokken. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor! Via deze nieuwsbrief willen we u graag een aantal keer per jaar op de hoogte houden van wat er hier gebeurt.

Vrede en recht

Op de bijbelkring gebruiken we dit seizoen een boekje van Henk Binnendijk over de Bergrede. Afgelopen week lazen we: 'Zalig zijn de vreedstichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden'. Al pratend ontdekten we dat vrede en recht alles met elkaar te maken hebben. Het begint met vrede met God, die aangeboden wordt door Jezus. Hij *maakte* vrede door te sterven aan het kruis (Kol 1:20). Als je die vrede met God kent, wordt je ook een vreedstichter naar anderen. Je zet je in om vrede te bewaren, maar ook vrede te maken tussen mensen. En 'vrede maken' houdt verband met 'recht doen'. Want maar al te vaak is onrecht de oorzaak van onvrede en conflict. In Filippienzen 4 wordt de vrede van God genoemd in vers 7 en 9. In het vers ertussen (vers 8) worden we aangespoord ons in te zetten voor 'al wat rechtvaardig is' en 'dat wat prijzenswaard is'. Het wordt heel duidelijk gemaakt: doe dat!

Het woord 'vreedstichter' doet denken aan het woord 'brandstichter'. Het begint klein, zoals een vonkje genoeg kan zijn om een heel vuur te doen ontbranden. Een groot vuur begint klein. Zo is het ook met vrede. Iedereen verlangt naar vrede op aarde, wereldvrede. Maar vrede moet gesticht worden. Ook dat begint klein, bij onszelf.

Het Kerstfeest staat voor de deur, een tijd om te denken aan de Vredevorst die kwam. Hij maakte vrede, zodat ook wij vreedstichters kunnen zijn.

Ik wens u van harte een Kerstfeest en een nieuw jaar vol vrede en recht!

Ageeth Palland

Missionair werk vanuit de Hervormde Gemeente Kralingen West

Nieuws uit onze 3 aandachtsgebieden!

Focus I - Samen geloven in De Esch

Misschien weet u het nog uit de vorige nieuwsbrief: Basisschool de Watertoren in de Esch moest voor de zomervakantie helaas haar deuren sluiten. Daardoor waren wij ook een partner en de locatie in de Esch kwijt waar wij onze missionaire activiteiten organiseerden. Heel jammer! Afgelopen zomer hebben we daarom hard gezocht naar andere locaties in de wijk om de activiteiten toch doorgang te laten vinden. Tegelijkertijd hebben we gebeden of God ons wilde laten zien wat zijn wil is voor het werk in de Esch.



Aan het begin van het seizoen hadden we nog geen locatie gevonden en hielden we de eerste kinderclub noodgedwongen in een huiskamer. En daarna ging het opeens heel snel! We kregen een telefoontje van de leegstandsbeheerder, dat we een lokaal zouden kunnen huren in de voormalige Watertorenschool. En zo belandden we weer op de plek waar het werk in de Esch ruim 10 jaar

geleden startte en die voor de mensen en de kinderen in de wijk heel vertrouwd en bekend is! We zijn daar enorm dankbaar voor en zien erin bevestigd dat God niet los laat wat Zijn hand eens begon.



Zaterdag 16 november hielden we 'open huis' in deze 'nieuwe' locatie, een gezellige ochtend waar gemeenteleden en wijkbewoners langskwamen voor een kijkje en een praatje. Vanuit de gemeente en de wijk krijgen we veel spullen aangereikt om het (helemaal lege) lokaal in te richten, het wordt er steeds gezelliger. Inmiddels houden we er weer kinderclub, tienerclub, buurtmaaltijden en crea-middagen, met dank aan God die voorziet!

Focus II Present in de buurten (3D: dagelijks dichtbij dienen)

Een druk leven en een volle agenda: voor veel mensen is het herkenbaar. Hoe kun je dan toch 'dagelijks dichtbij dienen'? Met de groep gemeenteleden die voor de zomer nagedacht heeft over '3D' kwamen we laatst weer bij elkaar. Wat hebben we nu meegenomen van de avonden? Zijn onze agenda's er anders uit gaan zien? En dan blijkt dat het goed is dat we elkaar hebben. Aan de ene kant kunnen we elkaar inspireren en bemoedigen om door te gaan met 'dichtbij dienen'. Aan de andere kant mag je samen ook kijken wat haalbaar en realistisch is.

Het is mooi om van elkaar te horen wat er, vaak in alle bescheidenheid, gebeurt: klusjes doen voor mensen in de buurt, mee werken bij het uitdeelpunt van de Voedselbank en de namen van de mensen te onthouden, bidden voor je collega's, op bezoek bij een oudere man om de hoek, burens met gezondheidsproblemen een handje helpen enz.

Focus III Algemeen missionair –diaconaal werk

Uitdeelpunt Voedselbank

De Voedselbank Rotterdam steunt mensen die tijdelijk financieel niet rond kunnen komen met een wekelijks voedselpakket. Voedsel dat weggegooid zou worden en 'over' is, wordt ingezameld en verdeeld in voedselpakketten. Ook in Kralingen en de Esch wonen mensen die een voedselpakket nodig hebben om de week door te komen. Tot nu toe moesten deze mensen een flink eind lopen of fietsen om dat pakket op te halen, want in onze wijk was geen uitdeelpunt van de Voedselbank. Door de economische crisis groeit het aantal mensen dat gebruik maakt van de Voedselbank nog steeds en de uitdeelpunten in de wijken om ons heen groeiden uit hun jasje. Samen met zustergermeente Protestants Kralingen zijn we daarom in de Hoflaankerk ook een uitdeelpunt begonnen. Ook op deze manier willen we dienend dichtbij de mensen in de wijk zijn!

Advent en Kerst

In de decembermaand gebeurt van oudsher veel in de kerk. Met Advent leven we toe naar het Kerstfeest en dat is vaak in de diensten te horen (en soms te zien). Daarnaast zijn er vaak veel extra activiteiten zoals crea-middagen en kerstvieringen. Om de hele wijk te laten weten wat er in de decembermaand in de Hoflaankerk gebeurt, hebben we samen met zustergermeente Protestants Kralingen een 'Advent en Kerstkalender' gemaakt. De betekenis van Advent en Kerst wordt kort uitgelegd en de verschillende activiteiten worden toegelicht. Mensen worden nadrukkelijk uitgenodigd voor de diensten en activiteiten. De kalender is verspreid onder alle mensen uit de 'kaartenbak' van de kerk, maar ligt ook op leestafels in ziekenhuizen, verpleeghuizen en wachtkamers van dokters en apothekers. Zodat zoveel mogelijk mensen zullen lezen over het wonder van Kerst, een grote God die een klein mens werd.

Meeleven

We zijn blij met uw betrokkenheid bij het missionaire werk van Hervormd Kralingen West! Wilt u met ons meebidden en danken voor het missionaire werk? Hiernaast vindt u een aantal dank- en gebedspunten.



Dankpunten:

- Dank voor ons 'nieuwe' honk in de Esch!!
- Dank voor de start van het uitdeelpunt van de Voedselbank

Gebedspunt:

- Al onze activiteiten zijn zinloos zonder de zegen van God. Bid dat Hij ze gebruikt om mensen Zijn liefde te laten ervaren.

Wilt u heel direct betrokken zijn bij het missionaire werk in de Esch? Dat kan, want vooral de kinderclub zou graag wat meer leidinggevendenden hebben!

Eens in de maand op woensdagmiddag is er Spetterclub voor kinderen van 4 tot 10 jaar in de Esch. Ben jij enthousiast om eens in de maand mee te doen met kletsen, een bijbelverhaal vertellen, zingen en spelen? Laat het ons weten!

Vanuit Kralingen wensen we u van harte een
gezegend Kerstfeest. Let His light shine!



Hartelijke groeten uit Kralingen West!

Stuurgroep Missionair Werk

Contact

Wilt u meer weten over het missionaire werk vanuit Hervormd Kralingen West? Of hebt u vragen over iets dat in deze nieuwsbrief staat? Neem gerust contact op!

Ageeth Palland, *missionair-diaconaal werker*

Email: ageethpalland@gmail.com

Telefoon: 06-57993652

Website: www.hervormdkralingenwest.nl

