



Nieuwsbrief missionair werk, januari 2013

Beste allemaal,

U hebt de eerste nieuwsbrief in handen over het missionaire werk dat vanuit de Hervormde Gemeente Kralingen West in Rotterdam wordt vormgegeven. Op één of andere manier bent u, via uw eigen gemeente of via iemand uit Hervormd Kralingen West, betrokken bij dit werk. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor! Via deze nieuwsbrief willen we u graag een aantal keer per jaar op de hoogte houden van wat er hier gebeurt.

Calimero en keizer Augustus

Kent u 'm nog, dat kleine kuikentje Calimero? Hij is bekend geworden met zijn uitspraak: 'Zij zijn groot en ik is klein en dat is niet eerlijk'. Als we niet oppassen, kunnen we ons als christenen in de stad net zo gaan voelen als Calimero. De stad is groot en vol zonde, ongerechtigheid en gebrokenheid. Wij als christelijke gemeente zijn maar zo klein en worden aan alle kanten bedreigd..... We zouden zo graag meer willen doen, meer willen betekenen. In het missionaire werk dromen we van een grote oogst, maar er lijken soms zo weinig mensen geïnteresseerd.....



Op eerste kerstdag wees de voorganger ons op keizer Augustus. Jezus werd namelijk geboren in de tijd dat hij regeerde (Lukas 2). Keizer Augustus was de keizer die veel veldslagen won en hij was erg trots op wat hij bereikt had. Maar op een dag werd ergens in een uithoek van zijn enorme rijk een jongetje geboren bij arme, eenvoudige mensen. Als de keizer het toen geweten had, had hij het waarschijnlijk een onbelangrijk en onbeduidende gebeurtenis gevonden. Maar als we nu spreken over keizer Augustus, gebruiken we de geboorte van *dat* jongetje om aan te geven wanneer keizer Augustus leefde. Dat jongetje was namelijk Jezus, de Redder, de Christus. Onze jaartelling is gebaseerd op Zijn komst naar de aarde en keizer Augustus leefde van 63 voor **Chr.** tot 14 na **Chr.**!

God kijkt anders. Wat in menselijke ogen klein, zwak en onbelangrijk lijkt, dat kan God gebruiken om wonderlijke dingen mee te doen. Dat geeft ons moed om het nieuwe jaar in te gaan! We bidden dat Hij ons gebruiken wil, in al onze kleinheid en zwakheid, om tot zegen te zijn voor de mensen in de wijk om ons heen.

Missionair werk vanuit de Hervormde Gemeente Kralingen West

Het missionaire werk van onze gemeente kent drie focussen. Om u wat meer inzicht te geven in deze drie aandachtsgebieden geven we hier een korte beschrijving.

Focus I - Samen geloven in De Esch

Als wijkgemeente zijn we sinds 2001 actief in 'De Esch'. Er zijn veel contacten gelegd door middel van allerlei activiteiten zoals een kinderclub, maandelijkse wintermaaltijden, crea-workshops, tienerclub en sportactiviteiten. We merken dat we op deze wijze de kerk weer letterlijk een gezicht geven. Het werk in 'De Esch' is vanuit de historie en vanuit aanpak tot nog toe vooral op activiteiten gericht. We willen dit werk graag verstevigen (huidige contacten vasthouden en meer inhoud te geven) en uit te breiden. Tegelijk willen we ook (verder) bouwen aan een gemeenschap (contacten tussen individuele gemeenteleden en de buurt).

Focus II Present in de buurten

Missionair-diaconaal werk in de buurten in Kralingen-West (Lusthofstraat, de Vlinderbuurt en Jaffa) is nieuw voor onze wijkgemeente. We willen samen met hier wonende gemeenteleden zoeken naar een manier om gestalte te geven aan gemeenschapsvorming in de buurten. Deze focus sluit aan bij het 3D (dagelijks dichtbij dienen) project van de IZB (<http://www.izb.nl/nieuws/drie-nieuwe-pioniersplekken-izb-940.html>).

Focus III Algemeen missionair werk

Naast de focus op de Esch en de buurten in Kralingen West zijn er een aantal algemene missionaire activiteiten, zoals het organiseren van een Alpha-cursus en het vormgeven aan een vervolgcursus voor mensen die de Alphacursus al hebben gevolgd.

Missionair-diaconaal werker



Sinds september 2012 werk ik als missionair-diaconaal werker in de Hervormde Gemeente Kralingen West. Een hele mond vol, die 'titel' van mij, maar wat het nu precies inhoudt.....? Voor mijzelf is het even zoeken geweest, tenslotte is het mijn eerste baan in dit beroep, maar ook gemeenteleden vragen soms: 'Wat doe je dan precies de hele dag?' Mensen binnen de kerk hebben meestal nog wel een beeld bij de woorden 'missionair' en 'diaconaal', maar mensen buiten de kerk zegt het helemaal niets. Aan de maatschappelijk werkster uit de wijk met wie ik een kennismakingsgesprek had, kon ik nog wel uitleggen wat mijn baan inhoudt. Ik

vertelde o.a. over de activiteiten die vanuit de gemeente in (woonwijk) de Esch worden gehouden en dat veel mensen uit de wijk daar naar toe komen en het waarderen. Aan het eind van het gesprek zei ze: 'Weet je, ik vind jou helemaal niet zo christelijk.' Toen ze mijn verbaasde gezicht zag, voegde ze er snel aan toe: 'Dat is een compliment, hoor. Ik bedoel, ik denk daarom dat jullie activiteiten echt laagdrempelig zijn'. Op die manier vond ik het ook wel een compliment, want iedereen is inderdaad welkom! Tijdens een crea-workshop in de Esch was een mevrouw met een vaag katholieke achtergrond aanwezig. Toen ze mijn 'titel' hoorde, was ze een beetje verontwaardigd. Ze kende het

woord 'missie' uit de Rooms Katholieke kerk en associeerde het met paters die naar 'de barbaren in het verre buitenland' gingen. Of het woord in protestantse kerk dezelfde betekenis had en of ik de mensen in de Esch dan als barbaren zag, vroeg ze zich af. Tja, toen had ik iets meer uit te leggen.....!

Ageeth Palland

Meeleven

We zijn blij met uw betrokkenheid bij het missionaire werk van Hervormd Kralingen West! Wilt u met ons meebidden en danken voor het missionaire werk?

Wilt u heel direct betrokken zijn bij het missionaire werk in de Esch? Dat kan, want zowel de kinderclub en de tienerclub zouden graag wat meer leidinggevenden hebben!

Eens in de maand op woensdagmiddag is er Spetterclub voor kinderen van 4 tot 10 jaar in de Esch. Ben jij enthousiast om eens in de maand mee te doen met kletsen, een bijbelverhaal vertellen, zingen en spelen? Laat het ons weten!

Ook tienerclub Rock Solid, voor tieners tussen de 10 en 14 jaar, zou graag wat meer leiding willen hebben. De club is ongeveer eens in de 2 weken op dinsdagavond, van 19.00 tot 20.30. Houd je van tieners en ben je regelmatig beschikbaar op dinsdagavond, neem dan contact op!

Hartelijke groeten uit Kralingen West!

Stuurgroep Missionair Werk



Dankpunten:

- We zijn dankbaar voor een mooie kerstviering waarbij veel mensen uit de wijk aanwezig waren!
- Dank voor de goede contacten die Ageeth heeft kunnen leggen met gemeenteleden en mensen uit de wijk.

Gebedspunten:

- Op 17 januari gaat er weer een Alpha cursus van start, wilt u bidden om de leiding van Heilige Geest?
- We zoeken naar manieren om in Kralingen West missionair aanwezig te zijn, bidt u mee voor het vinden van de juiste weg daarin?

Contact

Wilt u meer weten over het missionaire werk vanuit Hervormd Kralingen West? Of hebt u vragen over iets dat in deze nieuwsbrief staat? Neem gerust contact op!

Ageeth Palland, *missionair-diaconaal werker*

Email: ageethpalland@gmail.com

Telefoon: 06-57993652

Website: www.hervormdkralingenwest.nl