



Hervormd Kralingen West Kerk in Rotterdam

Nieuwsbrief missionair-diaconaal werk

oktober 2015

Beste allemaal,

Vanuit de Hervormde Gemeente Kralingen West in Rotterdam is hier weer een nieuwsbrief over het missionair-diaconale werk. Op één of andere manier bent u, via uw eigen gemeente of via iemand uit Hervormd Kralingen West, hierbij betrokken. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor! Via deze nieuwsbrief willen we u graag een aantal keer per jaar op de hoogte houden van wat er hier gebeurt.

Startweekend

Eind september was het startweekend, waarna alle activiteiten van en namens de gemeente na de zomer weer beginnen. Het thema 'delen in overvloed' sloot mooi aan bij het '3D' (dagelijks dichtbij dienen) project, waar we al een paar jaar mee bezig zijn. In dit weekend wilden we graag onze talenten 'delen' met de mensen om ons heen. Gemeenteleden konden aangeven of ze een 'praktische klus' of liever iets 'sociaals' wilden doen. Een paar praktische mensen hebben tuinafval opgeruimd bij iemand die dat zelf niet zag zitten. Een ander praktisch team heeft het huis van een alleenstaande moeder opgeknapt. Muren geschilderd, gordijnen opgehangen, planken in een kast gemaakt, lampen gemonteerd..... in één middag werd veel werk verzet!

De 'sociale' gemeenteleden zijn op bezoek gegaan bij verschillende oudere mensen en bij een afdeling in een verpleeghuis. Deze bezoeken werden erg gewaardeerd!

Na al dat 'geklus' werd er samen gegeten. Op het plein bij ons 'honk' in de Esch stond alles klaar voor een lekkere BBQ. Daarbij hadden we ook de buurt uitgenodigd en veel mensen kwamen mee eten. Heel gezellig!





Belijdenis

De vorige keer vertelden we al het verhaal van een oudere mevrouw die belijdenis deed afgelopen juni. Er waren nog drie mensen die belijdenis deden en dit is het verhaal van één van de anderen. Het is een schuchtere jonge vrouw, die een paar jaar geleden 'zomaar' een kerkdienst binnenliep. Ze kwam vaker en schoof vaak op het nippertje de achterste bank in. Na verloop van tijd raakte ze meer vertrouwd met ons en liet weten dat ze graag meer wilde leren over Jezus. Ze vertelde dat ze als kind was geadopteerd, haar Nederlandse adoptieouders waren lieve mensen, maar niet gelovig. Als ze volwassen is geworden en op zichzelf woont, raakt ze depressief. Ze gaat op internet op zoek naar zaken die haar op kunnen beuren. Ze probeert van alles en niets helpt, tot ze een website over het christelijk geloof tegenkomt. Ze gaat lezen en het laat haar niet los. Uit haar hele vroege kinderjaren herinnert ze zich dat ze Rooms-Katholiek gedoopt is. Ze bezoekt daarom een Rooms Katholieke kerk, maar vindt daar onvoldoende aansluiting. Ze zoekt verder en komt in een evangelische gemeente terecht. Ze vindt er broeders en zusters die haar helpen groeien in geloof, maar helemaal op haar gemak is ze niet. En zo komt ze bij ons terecht. Ze volgt een kring die de basis van het christelijk geloof behandelt en wordt daarna lid van een 'gewone' bijbelkring. Tot vorig jaar de aankondiging van de belijdeniscatechisatie kwam. 'Belijdenis doen, wat is dat?', vraagt ze zich af. Als ze hoort wat het inhoudt, laat ze weten dat het haar verlangen is om God te belijden voor de mensen. Vrijmoedig deelt ze haar levensverhaal en getuigt ze Gods liefde. Ook haar (adoptie)ouders zijn in de dienst. Wat een feest!

Na 2016

Het huidige missionair-diaconale project loopt officieel in september 2016 af. Daarom zijn we als stuurgroep bezig geweest om na te denken over een vervolg. In de afgelopen jaren zijn de bestaande activiteiten in de Esch bestendig en de contacten daarom omheen uitgebreid en verdiept. Daarnaast is er gepioneerd met het '3D' (dagelijks dichtbij dienen) concept, wat steeds meer bekend raakt bij gemeenteleden. Samen met de wijkgemeente Protestants Kralingen i.w. is een uitdeelpunt van de Voedselbank begonnen, waardoor de (diaconale) nood in de wijk heel duidelijk wordt. Daarnaast zijn de contacten met andere organisaties en instanties in de wijk gelegd, waardoor de kerk een gezicht naar buiten gekregen heeft.

De stuurgroep zou het project graag een aantal jaren willen voortzetten. In de komende periode willen we 3D (nog meer) in de praktijk van ons dagelijks leven brengen. Aandacht geven, omzien naar een ander, een helpende hand of een luisterend oor bieden. Laten zien dat Jezus Christus onze Verlosser en Heer is, en wat Hij voor ons betekent in het leven van alle dag. Het aanleren van deze houding door gemeenteleden staat de komende jaren voorop. Activiteiten zijn daarbij een middel om de gemeenteleden de gelegenheid te geven en te ondersteunen bij het in de praktijk brengen van hun liefde voor Christus.

Er is een nieuw projectplan geschreven, de kerkenraad en de IZB overleggen op welke manier het project voortgezet kan worden.

Betrokken

We zijn blij met uw betrokkenheid bij het missionair-diaconale werk van Hervormd Kralingen West! Wilt u met ons meebidden en danken voor het missionair-diaconale werk? Hiernaast vindt u een dank- en gebedspunt.

Hartelijke groeten uit Kralingen West!

Stuurgroep Missionair -Diaconaal Werk

Dankpunt:

- Dank voor een mooi startweekend waarin we onze talenten hebben kunnen delen

Gebedspunt:

- Veel (oudere) wijkbewoners voelen zich eenzaam en kampen met allerlei gezondheidsklachten. Bid dat ze bemoedigd zullen worden en de rijkdom van het Evangelie zullen ontdekken.

Contact

Wilt u meer weten over het missionair-diaconale werk vanuit Hervormd Kralingen West? Of hebt u vragen over iets dat in deze nieuwsbrief staat? Neem gerust contact op!

Ageeth Palland, *missionair-diaconaal werker*

Email: ageethpalland@gmail.com

Telefoon: 06-57993652

Website: www.hervormdkralingenwest.nl

