



Hervormd Kralingen West Kerk in Rotterdam

Nieuwsbrief missionair-diaconaal werk

april 2016

Beste allemaal,

Vanuit de Hervormde Gemeente Kralingen West in Rotterdam is hier weer een nieuwsbrief over het missionair-diaconale werk. Op één of andere manier bent u, via uw eigen gemeente of via iemand uit Hervormd Kralingen West, hierbij betrokken. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor! Via deze nieuwsbrief willen we u graag een aantal keer per jaar op de hoogte houden van wat er hier gebeurt.

Terugblik

Onlangs werd Ageeth Palland geïnterviewd voor het blad Tijding van de IZB. Dit interview biedt een mooie terugblik op het missionair-diaconale werk in de Esch van de afgelopen jaren. Hieronder vindt u een deel van dat artikel:

‘Welkom. We zitten hier anti-kraak.’ Dat laatste klinkt ietwat sneu, maar zo is het niet bedoeld. ‘We zijn blij met deze plek. Toen de school twee jaar geleden sloot, konden we hier toch terecht. Dat is mooi, want veel wijkbewoners kennen hun ‘oude school’. Al is het onzeker hoe lang we hier kunnen blijven. Als de gemeente er een andere bestemming aan geeft, hebben we geen poot om op te staan.



Maar zolang er niets verandert, gaan we in vertrouwen door.’

Vanuit de Hoflaankerk, die net buiten de wijk ligt, wordt al 12 jaar missionair-diaconaal werk verricht in De Esch. Sinds 2012 onder leiding van Ageeth Palland. Tijdens de eerste maanden van haar werk maakte Ageeth een rondgang langs organisaties in de wijk. ‘Het viel me op dat sommigen echt verrast waren dat ‘de kerk’ contact met hen zocht. Al leverde het niet altijd direct concreet resultaat op, het is belangrijk om vooroordelen uit de weg te ruimen. Ze weten nu dat we er zijn en wat we doen.’

Verbinden is een kernwoord in haar werk. 'Het werk moet niet aan mij hangen. Vandaar dat ik stimuleer dat gemeenteleden kennismaken met de leefwereld van wijkbewoners en omgekeerd. Dat valt nog niet mee, want hoewel de kerk amper een kilometer hiervandaan staat, aan de andere kant van de brede autoweg naar het centrum, is er sprake van een psychologische barrière.' Bij mijn aantreden lagen er goed doordachte, ambitieuze plannen.

Maar de 'moedergemeente' is relatief klein. 'Het gevaar was, dat we teveel nieuwe dingen zouden opzetten, die we onmogelijk op de lange termijn vol zouden kunnen houden. We hebben vooral geïnvesteerd in de relaties en activiteiten die er al waren.' En dat was al heel wat: een kinderclub, een meidenclub, de buurtmaaltijd, een crea-middag. Vanuit de Hoflaankerk is een uitdeelpunt van de Voedselbank opgezet.



Maandelijks is Ageeth betrokken bij de Esch-meetings, laagdrempelige bijeenkomsten. 'Een viering is misschien een te groot woord, noem het liever een interactieve gesprekskring over een bijbelgedeelte. Ik ben me er steeds van bewust dat we in de kerk doorgaans verbaal sterk zijn. Rotterdammers hebben gauw hun woordje klaar, maar dat is nog iets anders dan zeggen wat er diep van binnen leeft. Het materiaal van de Scopus-cursus komt hier goed van pas. Je kunt een gesprek voeren over schuld, fouten en misstappen, je kunt hetzelfde ook via beelden en werkvormen aan de orde stellen. We hadden een keer een meeting waarbij bezoekers een kastanjebolster vasthielden. Bij de prikkels die ze in hun hand voelden, bedachten ze zelf welke zwakheden, tekortkomingen, verdriet of schuld hen dwars zat. Deze bolster mochten ze bij het kruis brengen. Ze moesten wel (letterlijk) een stap zetten, maar zo'n werkvorm blijkt behulpzaam. Het raakte mensen emotioneel.'

Wilt u meer lezen? Het hele artikel is te vinden in de maart-editie van Tijding en aan te vragen bij de IZB, telefoon 033 - 4611 949 of info@izb.nl.

Dagelijks Dichtbij Dienen (3D)

Naast de activiteiten in de Esch, zijn we de afgelopen jaren bezig geweest met '3D', dagelijks dichtbij dienen. Dat is geen activiteit, geen project, maar een levenshouding! Hoe kun je als christen in contact komen met je burens en wijkgenoten? Op welke manier ben je dienstbaar aan de mensen om je heen? Hoe ben je 'present' als christen in je dagelijkse contacten?

In een kleine groep komen we samen om elkaar daarin aan te sporen, te bemoedigen en aan te scherpen. De laatste keer hebben we gekeken hoe we meer diepgang kunnen aanbrengen in gesprekken die we hebben met niet- of anders gelovigen. Op het werk of met vrienden gebeurt het zomaar dat een gesprek aanleiding biedt verder te praten over geloof of zingeving. Bijvoorbeeld:

Een collega, 46 jaar, is onlangs geraakt door een herseninfarct. Tijdens de pauze op het werk merkt een ander op: 'Wat vreselijk. Waarom uitgerekend hém dat nu moet overkomen! Dit heeft hij niet verdiend.'

Het is niet zo moeilijk om de zingevingsvraag en het misschien wel daarachterliggende verlangen te horen... Maar wat zeg je dan?

Met hulp van handreikingen uit de gesprekstechniek hebben we met elkaar geoefend hoe je zou kunnen reageren. Om dat op zo'n manier te doen dat de ander zich echt gehoord voelt en dat een kans biedt op een gesprek van hart tot hart.

Afronden

Het contract met Ageeth Palland als missionair – diaconaal werker loopt binnenkort af. Met de kerkenraad is het project geëvalueerd en is een nieuw projectplan opgesteld om het missionair-diaconale werk een vervolg te kunnen geven. De kerkenraad spant zich samen met de IZB in om financiële middelen te werven, zodat aan het eind van dit jaar het project vervolgd kan worden.

Op zondag 15 mei vieren we het Pinksterfeest, waarbij we onszelf eraan herinneren dat de Heilige Geest is uitgestort, om ons tot getuigen te maken (Hand 1: 8). We mogen zout en licht zijn, in de wijk en in ons dagelijks leven, in de kracht van de Heilige Geest. Door de Geest mogen we tekenen van Gods Koninkrijk zien ontstaan. Daar mogen we hoop en verwachting voor de toekomst uit putten!

Betrokken

We zijn blij met uw betrokkenheid bij het missionair-diaconale werk van Hervormd Kralingen West! Wilt u met ons meebidden en danken voor het missionair-diaconale werk? Hiernaast vindt u een dank- en gebedspunt.

Hartelijke groeten uit Kralingen West!

Stuurgroep Missionair – Diaconaal Werk

Dankpunt:

- Dank voor de vele contacten met buurtbewoners die afgelopen jaren zijn gelegd of verdiept.

Gebedspunt:

- Bid voor voldoende financiële middelen, zodat het missionair-diaconale werk voortgezet kan worden.

Contact

Wilt u meer weten over (de voortgang van) het missionair-diaconale werk vanuit Hervormd Kralingen West? Neem gerust contact op!

Pieter Hollebrandse, diaken

Email: pieterhollebrandse@hotmail.com / telefoon: 06-10654394

Website: www.hervormdkralingenwest.nl