



Nieuwsbrief missionair werk, mei 2013

Beste allemaal,

Vanuit de Hervormde Gemeente Kralingen West in Rotterdam is hier de tweede nieuwsbrief over het missionaire werk. Op één of andere manier bent u, via uw eigen gemeente of via iemand uit Hervormd Kralingen West, hierbij betrokken. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor! Via deze nieuwsbrief willen we u graag een aantal keer per jaar op de hoogte houden van wat er hier gebeurt.

Camus en missionair werk

Op de reformatorische middelbare school waar ik heen ging, mocht je niet zomaar allerlei boeken voor je literatuurlijst lezen. Bij Frans leken die regels minder streng te zijn, waarom weet ik nog steeds niet. Ook auteurs zoals Sartre en Camus die een modern, existentialistisch levensgevoel beschreven, mochten daar worden gelezen. En zo kwam het dat ik Camus voor mijn literatuurlijst las en zijn overtuiging dat het leven absurd en zinloos is, sloot aan bij het gevoel dat ik als puber soms had. Aan de buitenkant paste ik me netjes aan, aan de binnenkant waren er allerlei vragen: Is God er werkelijk? Is het christelijk geloof wel waar en relevant? Het leek vaak alleen maar over regeltjes te gaan: mag je als meisje wel of geen broek dragen, hoe kort mag je haar zijn, welke bijbelvertaling moet je gebruiken?

Al denkend voelde ik me geplaagd voor een keuze: Of auteurs als Camus hebben gelijk, als je consequent redeneert is het leven absurd en zonder hoop, en dat kunnen we alleen maar accepteren. Of de boodschap die ik van jongs af aan had gehoord, was waar: God bestaat, heeft deze wereld lief en geeft het leven zin. Het werd het begin van mijn persoonlijke geloofsreis. Deze herinneringen kwamen boven door het lezen van een recent artikel in het RD over Camus. (http://www.refdag.nl/boeken/albert_camus_filosoof_van_het_absurde_1_727655) In dat artikel werd ik getroffen door de reden waarom Camus het christelijk geloof afwijst. Hij zegt namelijk: 'Wie in een hiernamaals gelooft, verzaakt de aarde.' Hij verwijt christenen dat hun individuele hoop hen doet falen in sociale betrokkenheid. In een voordracht voor de dominicanen zei hij eens: „Ik deel met u de walging voor het boze, maar ik deel uw hoop niet en ik zal blijven strijden tegen een wereld waarin kinderen lijden en sterven.”

En daar had Camus wel een punt..... Lange tijd was de boodschap in de kerk vooral: Als je je schuld voor God belijdt en in Jezus gelooft, worden je zonden vergeven en mag je naar de hemel als je sterft. Oneerbiedig gezegd: het geloof is je 'ticket to heaven'. Hoe waar dat ook is, het is maar een gedeelte van de boodschap. Want als je het hierbij laat, lijkt het alsof het geen verschil maakt of je op aarde ook gelooft. Maar Jezus leert ons dat het Evangelie niet alleen 'goed nieuws' is voor het leven na de dood, maar ook voor het leven nu. Het koninkrijk waar Jezus het zo vaak over heeft, is niet alleen iets waarop we hopen voor na onze dood, maar juist iets waarin we nu kunnen leven. Jezus zegt dat het koninkrijk 'in ons' en 'onder ons' is en 'voor de deur' staat en dat we moeten bidden dat het 'op aarde komt zoals in de hemel'. In dit koninkrijk is alles achterstevoren en ondersteboven – de laatste zullen de eersten zijn, de armen worden gezegend en de rijken worden van de troon gestoten. En toch worden mensen erdoor aangetrokken! Jezus leefde het ons voor: Hij had mensen lief, mensen die een zootje van hun leven hadden gemaakt, mensen die aan de rand van de samenleving stonden, mensen die dachten dat ze het zo goed wisten. Hij zocht de mensen op, sprak met hen over het Koninkrijk van God én liet zien wat dat betekende! Zieken werden genezen, demonen werden uitgedreven, kinderen stelde Hij als voorbeeld en Hij at met mensen in de marge. Levens werden hersteld!

Als we Jezus hebben leren kennen, mogen we Hem volgen. We mogen spreken over Zijn Koninkrijk én daar iets van laten zien. Kijk eens om je heen in je wijk, je dorp, je buurt, op je werk. Wie kent Jezus nog niet? Hoe kun je, door je woorden of je daden, iets van Hem laten zien?

Ageeth Palland

Missionair werk vanuit de Hervormde Gemeente Kralingen West

Nieuws uit onze 3 aandachtsgebieden!

Focus I - Samen geloven in De Esch

Afgelopen winter zijn er weer 'Wintermaaltijden' voor buurtbewoners in de Esch gehouden. We veranderen de gymzaal van een school zo dat het een restaurant lijkt en het kookteam uit Bleiswijk zorgt elke keer voor een heerlijk 3 gangendiner. Mensen uit de buurt waarderen het eten (de stoofpeertjes zijn inmiddels beroemd!), maar genieten ook van de gezelligheid en de ongedwongen sfeer. Het is goed om zo samen iets te kunnen betekenen voor onze burens in de Esch!



Voor onze activiteiten in De Esch maken we vaak gebruik van het gebouw van de Watertorenschool. Helaas gaat deze school sluiten... We willen heel graag doorgaan met de activiteiten in De Esch en zijn daarom hard op zoek naar alternatieve mogelijkheden. Best een spannend proces! Bidt u mee voor een goede oplossing?

Focus II Present in de buurten (3D: dagelijks dichtbij dienen)

Met een groepje gemeenteleden die in de wijk Kralingen West wonen, zijn we begonnen om samen na te denken hoe we onze levensstijl (meer) missionair kunnen maken. De eerste avond stonden we stil bij het feit dat onze grote God een klein mens werd, zodat wij mensen God konden leren kennen. Jezus kwam in onze context en geschiedenis! Vervolgens hebben we gekeken naar onze eigen context: de plek waar we geboren zijn, het gezin waarin we groot geworden zijn, onze opleiding enz. Dit vormt de manier waarop we de dingen zien en interpreteren. Om anderen te kunnen bereiken, moeten we ons bewust zijn van hun context en proberen daarbij aan te sluiten. Zoals Jezus naar ons toe kwam, is het belangrijk dat wij naar de mensen toegaan en er voor hen zijn. Dat hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar bijvoorbeeld bestaan uit het brengen van een maaltijd aan een alleenstaande buurvrouw of een klusje doen voor iemand die dat zelf niet kan.

Focus III Algemeen missionair werk

De Alpha-cursus had geen grote groep deelnemers, maar was wel een mooie mix van jong en oud. We hebben meer geleerd over het Evangelie en hebben het samen heel gezellig gehad. Door samen te eten en samen een dagje naar Gouda te gaan, leerden we elkaar beter kennen. Twee deelnemers van de cursus blijven meelevens met de gemeente, waar ze verder kunnen groeien in het geloof.



Ontmoetingsdag!

Zou u wel eens een kijkje in Kralingen willen nemen, dan kan dat! We zouden het fijn vinden u te ontmoeten en u iets van het werk te laten zien. U bent van harte welkom op zaterdag 22 juni om 14.30 uur in de Hoflaankerk (Oudedijk 2) in Rotterdam. We informeren u over de ontwikkelingen in het afgelopen jaar, maken een wandeling door de wijk, praten in groepjes door over missionair gemeente zijn en sluiten af met een gezamenlijke maaltijd. De dag zal rond 18.45 uur afgelopen zijn.

Iedereen met belangstelling voor missionair werk is van harte welkom! Als u van plan bent te komen, meldt u zich dan voor 5 juni aan bij Ageeth Palland: ageethpalland@gmail.com of 06-57993652

Meeleven

We zijn blij met uw betrokkenheid bij het missionaire werk van Hervormd Kralingen West! Wilt u met ons meebidden en danken voor het missionaire werk? Onderaan de nieuwsbrief vindt u een aantal dank- en gebedspunten.

Wilt u heel direct betrokken zijn bij het missionaire werk in de Esch? Dat kan, want zowel de kinderclub als de tienerclub zouden graag wat meer leidinggevenden hebben!

Eens in de maand op woensdagmiddag is er Spetterclub voor kinderen van 4 tot 10 jaar in de Esch. Ben jij enthousiast om eens in de maand mee te doen met kletsen, een bijbelverhaal vertellen, zingen en spelen? Laat het ons weten!

Ook tienerclub Rock Solid, voor tieners tussen de 10 en 14 jaar, zou graag wat meer leiding willen hebben. De club is ongeveer eens in de 2 weken op dinsdagavond, van 19.00 tot 20.30 uur. Houd je van tieners en ben je regelmatig beschikbaar op dinsdagavond, neem dan contact op!

Hartelijke groeten uit Kralingen West!

Stuurgroep Missionair Werk

Dankpunten:

- Dank voor een goede Alpha cursus.
- Dank dat er in het afgelopen winterseizoen zoveel activiteiten konden plaatsvinden en er op die manier veel contacten zijn geweest met mensen in de Esch.

Gebedspunten:

- De school in de Esch gaat sluiten, waardoor we op zoek moeten naar alternatieve manieren om de activiteiten in de Esch doorgang te laten vinden. Bidt u mee voor een goede plek?
- De Alpha cursus is afgelopen. Wit u bidden of de Heilige Geest verder gaat met hetgeen de deelnemers gehoord hebben?

Contact

Wilt u meer weten over het missionaire werk vanuit Hervormd Kralingen West? Of hebt u vragen over iets dat in deze nieuwsbrief staat? Neem gerust contact op!

Ageeth Palland, *missionair-diaconaal werker*

Email: ageethpalland@gmail.com

Telefoon: 06-57993652

Website: www.hervormdkralingenwest.nl

