



Nieuwsbrief missionair-diaconaal werk, april 2015

Hervormde Gemeente Kralingen West

Beste allemaal,

Vanuit de Hervormde Gemeente Kralingen West in Rotterdam is hier weer een nieuwsbrief over het missionair-diaconale werk. Op één of andere manier bent u, via uw eigen gemeente of via iemand uit Hervormd Kralingen West, hierbij betrokken. Daar zijn we blij mee en dankbaar voor! Via deze nieuwsbrief willen we u graag een aantal keer per jaar op de hoogte houden van wat er hier gebeurt.

Steunende gemeentes

De Hervormde Gemeente Kralingen West is niet groot, maar we willen graag betrokken zijn bij de mensen in de wijk rondom ons. Daarom zijn we blij met gemeenten uit de regio die ons financieel steunen, maar soms ook heel praktisch komen helpen. Met hulp van de Hervormde gemeente uit Bleiswijk kunnen we in het winterseizoen maaltijden organiseren voor de buurtbewoners. Dat wordt bijzonder gewaardeerd, de ruimte zit vaak helemaal vol! Het is een hele laagdrempelige activiteit waar mensen (ook letterlijk) kunnen proeven van Gods goedheid.



Vanuit de Hervormde gemeente in Dirksland zijn er onlangs een aantal jongeren met hun jongerenwerker langs geweest. Zij schrijven:

Marije, Niels, Annemieke, Marith en Sander hebben meegeholpen bij de kinderclub en het uitdeelpunt van de voedselbank.

De kinderclub in het wijkje De Esch bestaat uit een aantal heel eenvoudige ingrediënten: liedjes, een bijbelverhaal, knutselen en een spelletje. Maar door de eenvoud en kleinschaligheid is er veel persoonlijke aandacht voor de buurtkinderen die komen: mooi om te zien hoe de kinderen genieten van de goede sfeer, het persoonlijk contact en het samen plezier maken.

Het uitdeelpunt van de voedselbank is ruim een jaar geleden van start gegaan in de kerk waar Ageeth Palland werkt in Kralingen. Een heel diverse groep mensen komt hier iedere week een voedselpakket ophalen, omdat ze door omstandigheden financieel heel krap zitten. Ook hier is een vriendelijke en open sfeer gegroeid, waardoor een heel aantal bezoekers zich op zijn gemak voelt en een kopje koffie blijft drinken of een praatje maakt. Bijzonder waren de momenten waarop iemand iets van zijn levensverhaal of omstandigheden deelde met een van de jongeren. Zo ontstonden er mooie ontmoetingen tussen de mensen die een pakket kwamen halen en de jongeren uit Dirksland.

Ook de jongeren uit de Hervormde gemeente Molenaarsgraaf hebben aangeboden om, net als vorig jaar, weer te komen helpen bij een activiteit. We zijn erg blij met al deze helpende handen, op deze manier kunnen we wat extra's bieden aan de kinderen en volwassenen in de wijk!

Belijdenis

Eén van de trouwe bezoekers van de maaltijden in de Esch, is een oudere mevrouw. Ze heeft veel meegemaakt en ze kwam voor de gezelligheid naar de maaltijden. Langzaamaan ontdekte ze 'mensen van de kerk' anders waren dan zij zich herinnerde uit haar jeugd. Ze nam de stap om ook naar de maandelijkse 'Esch meetings' op zondagmorgen te komen, laagdrempelige samenkomsten om meer over het christelijk geloof leren. Haar interesse was gewekt en ze volgde een Alpha cursus. Steeds vaker kwam ze ook naar een kerkdienst in de Hoflaankerk. Afgelopen jaar voelde ze zich geroepen om belijdenis te gaan doen. Het afgelopen jaar heeft ze zich intensief verdiept in de Bijbel en met haar (en drie andere belijdeniscatechisanten) kijken we uit naar de belijdenisdienst in juni, waarin ze 'ja' tegen God zal zeggen.

Meidenclub

In de Esch is er op vrijdagavond een meidenclub. Een klein groepje meiden maakt er een gezellige, en soms luidruchtige, boel van. Naast alle gezelligheid vertellen ze hoe het thuis en op school met hen gaat. Naar aanleiding van een stukje uit de Bijbel komen er soms grote vragen: 'hoe kan dat nou, iemand die uit de dood is opgestaan? En is Hij naar de hemel gegaan? Komt Hij dan ook weer terug? En wat gebeurt er dan?' 'Ze hadden er nooit zo over nagedacht en vonden vooral het idee van een 'laatste dag' en een



nieuwe hemel en aarde intrigerend. Mooi om zo met ze in gesprek te zijn!

Evaluatie

Afgelopen winterseizoen hebben we in de gemeente een enquête gehouden over het missionair-diaconale werk. Veel gemeenteleden vinden het belangrijk dat de gemeente 'missionair' is en voelen zich betrokken bij de verschillende activiteiten. Eén gemeentelid verwoordde dat als volgt: *Het is belangrijk om dichtbij de mensen te zijn, ongeacht afkomst. Hiermee laat je iets van Jezus zien. En ik denk dat het in een stad hard nodig is waar veel mensen anoniem zijn en vaak alleen en niet gezien worden.*

Daarnaast geeft de enquête ons veel informatie hoe het missionair-diaconale werk in de toekomst vorm gegeven kan worden. Het huidige plan loopt tot september 2016, maar we willen nu vast met de stuurgroep en de kerkenraad kijken welke lijnen er getrokken kunnen worden voor de komende jaren. U hoort er ter zijne tijd meer van!

Betrokken

We zijn blij met uw betrokkenheid bij het missionair-diaconale werk van Hervormd Kralingen West! Wilt u met ons meebidden en danken voor het missionair-diaconale werk? Hiernaast vindt u een dank- en gebedspunt.

Hartelijke groeten uit Kralingen West!

Stuurgroep Missionair –Diaconaal Werk

Dankpunt:

- Voor de vier mensen die belijdenis van hun geloof willen gaan doen in juni.

Gebedspunt:

- De kinderen en tieners in de Esch komen vaak uit gezinnen waar het één en ander aan de hand is. Wilt u bidden dat de kinderen zich de Bijbelverhalen en liedjes van de clubs mogen herinneren en leren om zich vast te houden aan God?

Contact

Wilt u meer weten over het missionair-diaconale werk vanuit Hervormd Kralingen West? Of hebt u vragen over iets dat in deze nieuwsbrief staat? Neem gerust contact op!

Ageeth Palland, missionair-diaconaal werker

Email: ageethpalland@gmail.com

Telefoon: 06-57993652

Website: www.hervormdkralingenwest.nl

