

Hand-out 1 – David tot koning gezalfd (1 Sam 16)

Gebed

Lezen: 1 Samuel 16:1-13

Video

Vragen n.a.v. de video

- Hoe ga je zelf om met de thematiek van ‘verkiezen’ en ‘verwerpen’?
- In hoeverre mag je weten, geloven en / of ervaren, dat je geliefd bent door God?
- De liefde van God komt vooral tot uitdrukking in de persoon en het werk van Jezus Christus, zoals verwoord in 1 Johannes 3:16 en Romeinen 5:8. Welke plaats neemt Jezus Christus in je leven in?
- Welke rol speelt de Heilige Geest in je leven? In Zondag 12 van de Heidelbergse Catechismus staat, dat de gelovige gezalfd is (1) tot profeet om de Naam van Jezus Christus te belijden, (2) tot priester om zich aan Hem toe te wijden, en (3) tot koning om tegen de zonde en de satan te strijden. Herken je er iets van?

Gespreksvragen uit David beter begrijpen (Niels de Jong) (p. 19)

- Herken je de neiging om af te gaan op het uiterlijk? Heb je je weleens vergist in mensen?
- Hoe belangrijk is het uiterlijk in je omgeving of in deze cultuur?
- Herken je de neiging om jezelf beter voor te doen dan je bent? Laat je zo ook minder je hart zien?
- Wat zegt het je dat God verder kijkt dan de buitenkant en je hart aanziet?
- David wordt in bijvoorbeeld Handelingen 13:22-23 een man naar Gods hart genoemd. Hoe word je een man/vrouw naar Gods hart?
- Wat zegt het over God dat Hij vaak een onwaarschijnlijke kandidaat kiest?