

Hand-out 4b – Verbond tussen Jonathan & David (1 Sam 20)

Gebed

Lezen: 1 Samuel 20:1-17

Video

Vragen n.a.v. de video

Het verbond is een belangrijke rode draad in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het verbond kan in de eerste plaats betrekking hebben op de relatie tussen God en mensen. Het verbond kan in de tweede plaats betrekking hebben op de relatie tussen mensen onder elkaar. In de eerste video over het verbond benader ik het verbond tussen Jonathan en David als een beeld voor de relatie tussen God en mensen. In de tweede video benader ik het verbond tussen Jonathan en David als een voorbeeld voor de relatie tussen mensen onder elkaar.

- Jonathan en David beloven elkaar goedertierenheid en trouw van de Heere. Wat betekenen de woorden goedertieren en trouw?
- Lees Exodus 34:6-7. Hoe is de Heere goedertieren en trouw voor ons?
- Lees Spreuken 3:3. Hoe ben je goedertieren en trouw voor de ander?

In het Nieuwe Testament vinden we een aantal teksten, die beschrijven hoe we de genade van God mogen ontvangen en mogen doorgeven.

Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; **zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.** (Johannes 13:34)

Daarom, **aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft**, tot heerlijkheid van God. (Rom. 15:7)

Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, **zoals ook God in Christus u vergeven heeft.** (Ef. 4:32)

Verdraag elkaar en vergeef de een de ander, als iemand tegen iemand anders een klacht heeft; **zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen.** (Kol. 3:13)

- Hoe werkt dat in de praktijk?

Hieronder vind je een citaat van Larry Crabb uit het boekje Van binnenuit.

Er is tegen ons gezondigd. En wij zondigen allemaal. U houdt niet van mij zoals het zou moeten en ik niet van u. Het onvermogen van anderen om mij volkomen lief te hebben is pijnlijk en vaak diep teleurstellend. Maar de liefde waarmee de Heere mij lief heeft, is volmaakt. Hoewel de angel van de teleurstelling in mijn hart blijft steken, geeft Zijn liefde mij toch alles wat ik nodig heb om een evenwichtige persoonlijkheid te worden en anderen lief te hebben, ook wanneer ze mij opnieuw teleurstellen. Dat is mijn plicht – de ander lief te hebben. Die liefde (niet zijn of haar liefde voor mij) bepaalt in hoge mate of ik vreugde beleef en als mens een gevoel van volheid ervaar. Ik kan liefhebben omdat ik volmaakt en volkomen wordt bemind door God. En daarom is mijn liefde voor de ander belangrijk. Zij kan hem of haar nader tot Christus brengen, zij geeft mijn leven kracht en brengt eer aan God. En terwijl ik met vallen en opstaan leer om die ander lief te hebben zonder zelfbescherming, kom ik langzaam dichterbij dat overvloedige leven, waarnaar ik zo verlang.

- Wat raakt je? Wat irriteert je?

Luisterlied: Toon mijn liefde

https://www.youtube.com/watch?v=6CEXLmF_Rzg